

Jaargang 10, nr. 1, januari 2025



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



ALLE GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR!

- » De nieuwe voorzitter, geïnterviewd door de "oude"
- » De actie Kerkbalans "zie je de kerk?"
- » In gesprek met



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Vernieuwing

Geen foto meer van Frits Mandersloot op pagina 4, maar van Ankie Borger. Zij neemt het stokje over als voorzitter van de kerkenraad.

In de laatste vergadering van Frits als voorzitter mocht ik het laatste stukje meemaken. Frits werd bedankt voor zijn rol als ambtsdrager: 12 jaar lang waarvan 11 als voorzitter met bijzondere woorden van dominee Gert Wijnstok, maar dat niet alleen. Samen zong de kerkenraad een lied uit het liedboek (zolang we adem halen, Lied 657), maar dan met aangepaste tekst door Wim Scholthof. De inzet van het lied was prachtig: André Olden speelde op de hoorn de beginnoten en begeleidde de zangers. Wat een talenten binnen onze kerk. Jammer dat niet iedereen het kon horen

Voor mij als redactielid zal het ook veranderen. Ik zit wat minder dicht bij het vuur, maar samen met de andere redactieleden is het een mooie uitdaging om ook in 2025 mooie Baokens te maken.

Laat u in dit nummer verrassen door het interview geschreven door Anouk van Luik of het artikel: zie jij de kerk? Of Nee, meer verklap ik nu niet. Leest u dat zelf maar.

Wil Mandersloot



Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 10, nr. 1, januari 2025

2	Inhoud en redactie
3	Het verschil
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastores
8-11	Kerkrentmeesters
12	Van Kerk tot Dijk
13	Diaconie/Dankwoord
14	Diaconie
15	Bezinning en ontmoeting
16-17	Van het kerkelijk erf
18-19	In gesprek met
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Kijk in de folder en je ziet o.a. dit bekende beeldje in Bathmen.

Beeldbewerking: Henk Broekhuis



Het verschil

Eén brandende pit
verdrijft het duister.

Eén kleine vlam,
verlicht de nacht

Eén warm gebaar,
Slechts één liefdevol woord . . .

en hoopt vlamt op,
het leven krijgt kleur.

Eén mens met pit
kan het verschil maken
tussen donker en licht.



Wisseling van de wacht

In het vorige Baoken stond het laatste stukje van de hand van Frits Mandersloot als voorzitter. Vanaf dit nummer op deze plek een nieuwe schrijver. Een nieuw begin dus voor mij, Ankie Borger. Ik denk dat ik mij niet hoeft voor te stellen. Tenslotte draai ik al een aantal jaartjes mee in de Kerkenraad. Als u dit Baoken in de bus krijgt is de wisseling van de wacht nog niet officieel geweest, we geven het stokje door in de dienst van zondag 12 januari. Vooruitlopende daarop een paar vragen van de 'oude' voorzitter aan mij als 'nieuwe' voorzitter en mijn reactie daarop.

Je kunt op verschillende manieren naar kerk kijken, sommigen hebben nog het beeld van een instituut, anderen kijken er meer naar als familie.

Wat spreekt jou het meeste aan?

Toen wij in Bathmen kwamen wonen en ons aansloten bij deze gemeente voelde het meteen erg vertrouwd. Niet erg star in hoe de diensten ingevuld werden/worden. Open, ruimdenkend. Gedurende de jaren is dat beeld en gevoel alleen maar beter geworden denk ik. En natuurlijk is het zo dat hoe langer je ergens bij hoort, hoe beter je de mensen kent en ze als familie gaat voelen. Ik hoop dat we dat beeld van de gemeente kunnen blijven uitdragen. De kerk als een plek in het dorp waar je je thuis kan voelen.

Veel mensen hebben het beeld dat het er in de kerk alleen maar serieus aan toe gaat. Je wordt al gauw tot de 'fienen' gerekend. Ben jij ook zo serieus of is er ook plek voor humor?

Humor! Daar moet altijd ruimte voor zijn, maar met natuurlijk een serieuze onderlaag. En natuurlijk vraagt het besturen van een kerk ook om serieus met allerlei zaken om te gaan. Maar je moet wel om jezelf kunnen blijven lachen.

Je wordt nu voorzitter van de kerkenraad. Daarmee geef je leiding aan die kerkenraad, maar ook aan de gemeente. Welk beeld heb je daarbij voor ogen?

Ik ben veel meer van het mede-leiden dan van leiden. Ik heb wel een beeld voor ogen waar we als kerk heen zouden moeten willen, maar als er signalen komen vanuit de kerkenraad of de gemeente (of als je ervoor openstaat van Hogerhand) dat het anders moet, dan sta ik open voor die mede-leiding. Ik ben heel blij met de huidige kerkenraad. Een enthousiast team met de neuzen dezelfde kant op. Fijn dat er een paar mensen extra zijn gevonden om erbij te komen. Mocht je nog twifelen of je een ambt wilt vervullen ... Het is écht heel leuk om te doen.

We proberen meer en meer als kerk onze rol in het dorp in te vullen. Gaan we op die weg verder?

Niemand hoeft van mij heftige koersveranderingen te verwachten. Vanuit de werkgroep Tafelgesprekken ben ik ervan overtuigd geraakt dat we als kerkgemeenschap, maar eigenlijk breder als burger, in moeten zetten op SAMEN.

Verbindingen zoeken, onderhouden en versterken. Het lijkt in deze wereld ieder voor zich, maar samen kan je veel meer. In de kerk, in de dorpen en in de wereld. Zo laten we God gebeuren.

Vrede en alle goeds!

Ankie Borger



MEEDEDELINGEN van de KERKENRAAD

Zoals u al kon lezen in het voorwoord en het eerste stukje van Ankie, hebben we afscheid genomen van Frits Mandersloot als voorzitter én kerkenraadslid.

In de dienst van 12 januari zal er in de gemeente afscheid van hem genomen kunnen worden. Gelukkig gaat Frits niet verhuizen en zullen we hem nog vaak zien en blijft hij actief! Wel zal hij wat meer tijd hebben(???) voor zijn hobby's, hopen wij voor hem. Terwijl we van de één afscheid nemen kunnen we gelukkig ook nieuwe kerkenraadsleden verwelkomen.

Zo wordt Bennie Bleumink bevestigd als diaken, Trea Esmeijer als ouderling kerkvoogd en Ben Gerritsen als kerkvoogd. Ook Pieter Hollemans heeft toegezegd toe te willen treden tot het college van kerkvoogden echter op een later tijdstip in het (voor)jaar. We zijn ongelooflijk blij met deze aanvulling!

Herbevestigd worden Henk Hogeweg en André Olden, beiden ouderling kerkrentmeester. Fijn dat zij er weer een nieuwe periode van vier jaar bij aanplakken.

Doordat Ankie onze voorzitter wordt en Janneke de taken van de scriba op zich neemt is er in de taakgroep pastoraat toch wel een probleem. Tineke en Géke zijn dan de enig overgebleven pastorale ouderlingen en dat is errug weinig voor heel Bathmen-Okkenbroek. Wie "zich geroepen voelt" zal met open armen ontvangen worden en met plezier werken we u in.

Door de verbouwing en veranderingen in het Dijkhuis zullen daar in januari en februari geen weeksluitingen gehouden kunnen worden. En binnen de groep vrijwilligers zijn ook veranderingen op komst. Marieke te Riele, Anita Middeldorp en Janna Klein Hegeman stoppen. In iedergeval zal Laurette Hogendorf deze groep weer komen versterken.

Vacatures!

Ook bij de contactpersonen zijn er vacatures omdat een aantal van hen gestopt is of gaat stoppen. Heel fijn dat er ook al weer nieuwe contactpersonen zijn gevonden maar we zijn nog niet compleet!

In de kerkenraadsvergadering van december is de plaatselijke regeling van de PG Bathmen-Okkenbroek vastgesteld en daarna ter kennisgeving naar het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland gestuurd.

Het komende jaar zullen we binnen de kerkenraad gaan nadenken over hoe alle taken in de toekomst ingevuld blijven of worden.

We houden u op de hoogte!

Janneke van Schooten
Scriba

Abonnementsgeld Baoken wordt verhoogd

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het abonnementsgeld van ons kleurrijke kerkblad Baoken verhoogd. Zowel de druk- als portokosten worden steeds hoger, vandaar dat wij ons genoodzaakt zien om het abonnement aan te passen met een verhoging van € 2,50.

Als u het kerkblad via automatische incasso betaalt wordt het abonnementsgeld € 22,50 per jaar. Abonnementshouders die zelf het abonnementsgeld overmaken betalen € 25,- per jaar. Zoals gewoonlijk wordt het abonnementsgeld rond 10 juli geïncasseerd. In het Baoken van juni zal hier melding van worden gemaakt.





Zangfietspad

Tijdens de kerkdienst op de Derde zondag in Advent vertelde ik dat er in Lucas 1 en 2 rondom de geboorte van Johannes de Doper en Jezus één en al lofzang te beluisteren is. De dag daarna las ik in de krant over een zangfietspad in Middelburg.

Lofgezang

Eerst Lucas 1 en 2, daar hoor je achtereenvolgens Maria, Zacharias, engelen en Simeon verwonderd en blij hun liederen zingen. Die klinken daar zo aanstekelijk, dat ze alle vier hun plek hebben gekregen in de liturgie van de kerk. In de zondagse kerkdiensten zing je wekelijks (met uitzondering van de Adventstijd en de Veertigdagentijd) met de engelen in de Kerstnacht mee. Na het Kyriegebed om de nood van de wereld wordt het Gloriedied ingezet. Omdat, hoe donker de wereld ook kan zijn, er licht schijnt in de duisternis. Jezus Messias, het kind van de kribbe, het licht voor de wereld, laat je in geloof, hoop en liefde leven. Gloria in excelsis Deo!

De lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon worden dagelijks tijdens respectievelijk het morgengebed, de vesper en de dagsluiting in de kloosters gezongen. Met Zacharias begin je dan de ochtend met 'Benedictus', in onze taal: gezegend! Bij het ontwaken van de dag prijs je met dit lied God, die als de opgaande zon aan de hemel is. En als de zon weer ondergaat zing je met Maria mee hoezeer je je door God gezien voelt in dit dagelijks licht, want de Liefdevolle, God, had oog voor jou!

Dit geeft vertrouwen voor de nacht, zing je dan tot besluit van de dag met Simeon mee. Lucas vertelt dat deze man, veertig dagen na de geboorte van Jezus, het pasgeboren kind in zijn armen mag nemen en dan zingt dat hij in vrede kan gaan. Met Jezus in je armen kun je gerust de nacht ingaan, zingt je hem bij het slapen gaan na!

predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Trappend helemaal los

Bewoners van het klooster zijn de eerste om te vertellen dat je die lofzangen lang niet altijd van binnenuit zo voelt. De bekende 'b's' van bang, bedroefd en boos laten je geregeld anders gestemd zijn dan dit hooggestemde lofgezang. Toch, weten zij als geen ander uit ervaring, helpt het je juist dan om deze liederen dagelijks te blijven meezingen. Niet om dat b-gevoel te ontkennen of weg te kijken uit de dagelijkse werkelijkheid, wel om daarin een oriëntatiepunt voor ogen te zingen van licht in de duisternis. Eén kaarsje maakt al verschil tussen donker en niet helemaal meer donker!

Zo bezien is dat zangfietspad meer dan alleen maar een ludiek idee. Feitelijk maar tweehonderd meter lang en dus slechts goed voor veertig seconden zangtijd, vertelt mijn krant. "Voor de meesten is het misschien prima om het bij een refreintje te houden", zegt de initiatiefneemster erbij. Ondertussen baan je met dit lofgezang wel je pad. En maak je daarmee een ander geluid dan de boosheid die in onze tijd zo vaak de overheersende stem lijkt te zijn, tot in de politiek toe.

Fietsend door onze mooie plattelandsregio ga ik eens kijken waar ik zo'n zangfietspad zie liggen. Want dat refrein van de Kerstnacht kun je inderdaad al in veertig seconden zingen!

Ds. Gert Wijnstok





predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

Fotoboeken

Op het moment dat dit Baoken verschijnt is het nieuwe jaar net begonnen.

'Gelukkig nieuw jaar en de beste wensen' klinkt het tot ver in januari.

De laatste nieuwjaarskaarten druppelen binnen in de brievenbus. En goede voornemens zijn nog niet van de baan. Een van mijn voornemens is om dit voorjaar mijn serie plakboeken van de vier kinderen af te ronden. Tot hun achttiende jaar heb ik fotoboeken gemaakt. Nu de jongste ook 18 jaar is geworden stopt hiermee mijn project. Soms blader ik ze door en is het alsof de tijd even stilstaat. Mijn gedachten dwalen af en als vanzelf komen herinneringen boven.

Weet je nog

'Ik kan het mij herinneren als de dag van gisteren!' Een bekende uitdrukking die ik nogal eens hoor. Een mooi woord is dat, her-inning. Je brengt je iets opnieuw te binnen. Of, in woordenboektaal: 'Een herinnering is een ervaring uit het verleden die in het geheugen is opgeslagen en die men zich voor de geest kan roepen.' Vooral ouderen hebben een natuurlijke neiging om terug te blikken op het leven. Het delen van gezamenlijke herinneringen geeft een gevoel verbonden te zijn met de mensen om je heen.

Er zijn mooie herinneringen, sweet memories, die een lach toveren op het gezicht. Maar je kunt ook een herinnering hebben die je nog boos maakt als je eraan denkt. En ja, een herinnering kan ook ontroeren en tranen geven van vreugde of van verdriet.

Herinneringen maken

Tegenwoordig kun je ook actief herinne-

ringen maken. Je gaat met je familie op vakantie om 'herinneringen' te maken. Of je gaat met je dochter een avond wild spotten in het bos. Laatst las ik in een rouwadvertentie dat de nabestaande en haar overleden geliefde nog 'zoveel mooie herinneringen hebben gemaakt'.

Het zijn trouwens altijd fijne herinneringen wanneer ze nog 'gemaakt' moeten worden. Herinneringen maken is in feite niets anders dan gebeurtenissen gaan beleven en ervaringen opdoen waaraan je (hopelijk/mogelijk) later (met plezier) zult terugdenken.

Vertrouwen

Het nieuwe jaar ligt nog voor ons. De een heeft zin in wat komen gaat en bruist van energie. De ander maakt zich geen illusies en ziet het jaar vol zorg tegemoet. Hoe zal het verder gaan? Juist vanmiddag vraagt onze dochter of wij ook een noodpakket in huis hebben en ze kijkt heel zorgelijk.

De toespraak van NAVO-baas Rutte over de oorlogsdreiging in Nederland heeft haar ongerust gemaakt. Ik vertel haar dat ik als tiener mij ook grote zorgen maakte om de wereldvrede. En dat het leven tóch verder gaat. Het lukt mij om haar gerust te stellen. En ze zegt: 'Ik probeer maar uit vertrouwen te leven. Daar gaat het toch ook altijd over in de kerk?' Ja, zeg ik. Dat probeer ik ook.

En in mijn hart bid ik dat er nog heeel veel mooie herinneringen gemaakt zullen worden. Gelukkig heeft Gert al toegezegd mijn fotoproject voort te zullen zetten.

Dat zit wel goed.

Over vertrouwen gesproken.

Ds. Hanneke Diermanse



Kerkebalans 2025

Zie je de kerk?

Dat is de vraag die we u en onszelf stellen dit jaar

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkebalans staat weer voor de deur. Tientallen vrijwilligers gaan in de periode 13 t/m 18 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2025. In de week van 20 t/m 24 januari worden de formulieren met toezeggingen weer opgehaald.

In onze begroting staan tal van onderwerpen aan waar de bijdrage voor wordt gebruikt. Zoals voor ons pastorale team, de vele activiteiten het hele jaar door, het houden van bijzondere diensten en het betrekken van de jeugd.

Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastorieën, de salarissen, maar ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale kerkelijke gemeente die naast een thuis voor gelovigen zeker ook deelnemer wil zijn in het gezamenlijke dorpsleven. Dat laatste brengen we dit jaar extra onder de aandacht met de vraag:

Zie je de kerk?



Al snel zie je de kerk als je onze dorpen Okkenbroek en Bathmen binnenrijdt. De torens zie je al van ver. Als een gevoel van 'thuiskomen' ervaren heel veel inwoners het. Ook als je minder of niet kerkelijk verbonden bent.

Maar ook in meer figuurlijke zin kun je overal de kerk zien. Wat te denken van het bezoekwerk aan ouderen en zieken. Of op bezoek gaan in het Naoberhuus in Okkenbroek. Of het meedoen aan (en vooral luisteren in) de gesprekken met de boeren die voor grote uitdagingen staan. Of het deelnemen aan schoolprojecten waar verdieping een rol speelt. Of meedenken in de toekomstplannen van het Dijkhuis. Of zomaar een spontaan project zoals vorig jaar de Naoberkasten.

Lang niet altijd wordt daar het stempel van de kerk op gedrukt. Maar als je goed kijkt zie je de kerk er in terug.

Als kerkgemeenschap vinden we op die manier deelnemen aan de maatschappij een dankbare taak. Waarbij het in stand houden van de kerkgebouwen zelf natuurlijk hoog op het lijstje staat. Iedereen snapt: dat kost geld, veel geld. De komende 6 jaar €256.000! Vandaar onze oproep voor de kerkebalans 2025: **Mag het iets meer zijn?**

We hopen dat u er volop aan meedoet. Zodat we samen de vraag **Zie je de kerk?** volmondig met **Jazeker** kunnen beantwoorden.

Letterlijk en figuurlijk.

Nu en in de toekomst.

De kerkrentmeesters



BEGROTING 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2025 is door het College van Kerkrentmeesters op 2 november 2024 en door de kerkenraad op 11 november 2024 vastgesteld.

De Staat van Baten en Lasten 2025 laat een TEKORT zien als "Resultaat naar Algemene Reserve" van € 56.200. Dat is inclusief € 14.000 dividend uit beleggingen.

Verkort Overzicht

	Begroting 2025	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 41.000	€ 36.000	€ 40.696
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 20.000	€ 22.800	€ 16.410
Opbrengsten levend geld	€ 173.500	€ 164.650	€ 171.125
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 31.000	€ 16.400	€ 18.732
Totaal baten A	€ 265.500	€ 239.850	€ 246.963
Uitgaven, kosten en lasten			
Kosten kerkelijke gebouwen	€ 60.500	€ 61.400	€ 76.968
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	€ 2.000	€ 1.100	€ 5.818
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties	€ 23.000	€ 18.980	€ 18.988
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 150.900	€ 138.450	€ 139.715
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	€ 12.000	€ 11.000	€ 9.759
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	€ 14.000	€ 12.100	€ 12.225
Salarissen en vergoedingen	€ 19.000	€ 18.400	€ 19.765
Kosten beheer, administratie en archief	€ 32.300	€ 30.250	€ 34.573
Rentelasten / bankkosten	€ 8.000	€ 4.600	€ 7.062
Totaal lasten A	€ 321.700	€ 296.280	€ 324.873
Operationeel resultaat (A)	€ -56.200	€ -56.430	€ -77.910
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 140.149
Incidentele lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Incidentele baten en lasten (B)	€ 0	€ 0	€ 140.149
Resultaat verslagjaar (A+B)	€ -56.200	€ -56.430	€ 62.239
Mutaties bestemmingsreserves / - fondsen			
Onttrekking bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ 872
Onttrekking bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoegen aan bestemmingsreserves	€ 0	€ 0	€ -84.499
Toevoegen aan bestemmingsfondsen	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves / - fondsen (C)	€ 0	€ 0	€ -83.627
Resultaat naar Algemeen reserve (D)	€ -56.200	€ -56.430	€ -21.388





Sterretjes zien

Het is al niet moeilijk om onze twee gebouwen in Bathmen en Okkenbroek als kerkgebouw te herkennen. In de afgelopen Kersttijd schitterde aan respectievelijk de toren en boven de ingang ook nog eens een ster. En op veel meer plekken in onze plattelandsgemeenten kun je sterretjes zien.

Koningen uit het Oosten

Eén van de Kerstverhalen vertelt van drie koningen die op reis gaan omdat

ze een bijzondere ster aan het firmament zien stralen. Er moet een koningskind geboren zijn! In Jeruzalem kloppen ze aan bij het paleis van de koning. Maar die weet van niks. Verder reizend ontdekken de koningen uit het Oosten dat het licht van de ster boven de stal schijnt, waar de pasgeboren Jezus, liefdevol in doeken gewikkeld, in een kribbe ligt.

Kijk maar

De actie kerkbalans vraagt dit jaar of je de kerk ziet. Wat betreft de kerkgebouwen is die vraag makkelijk te beantwoorden. En als je goed kijkt zie je onze kerkelijke gemeente op veel meer andere plekken ook aanwezig. Thuis bij mensen, als één van de predikanten op bezoek is en meeleeft met wat mensen bezighoudt.

En ook bezoekenobers, contactpersonen, ouderlingen en diakenen spelen in dit bezoekwerk een belangrijke rol.

En meer sterretjes zijn te zien! Het mooie van onze plattelandsgemeenten vind ik – en ik noem hier ook Lettele bij – dat de kerkelijke gemeenten, of die nu een rooms-katholieke of protestantse kleur hebben, samen met wie hier ook maar wonen en werken, mee kleur geven aan leven in noaberschap.

De ene keer zie je dan een sterretje boven een gastles op de basisschool, die ik in de groepen 5 van de Dorpsschool en de Rythmeen mocht geven in een lessenserie rond het thema 'Samen'. De volgende keer maak je deel uit van de coalitie die de opdracht heeft bewust te maken dat oude-

ren langer zelfstandig thuis wonen en te zorgen dat dit kan. En op weer een andere plek breng je mensen die een heel verschillend perspectief hebben, in gesprek met elkaar rond het thema duurzaamheid.

Er zijn activiteiten, zoals bijvoorbeeld de tentdienst tijdens het dorpsfeest in Okkenbroek, waarin je de ster meteen ziet. En sterretjes zie je ook bij al onze activiteiten uit Brandstof.

Bij andere gelegenheden ligt het kerkelijke er minder dik bovenop of merk je die niet eens op.

In onze regio bestaat het onderscheid tussen christelijke en niet-christelijke verbanden gelukkig niet en doen we alles samen.

Samen kleur je leven in noaberschap!

Goud, wierook en mirre

Uit onderzoek blijkt ondertussen hoe groot de waarde van al dat kerkelijk gekleurde werk is. Tijdens een heldere nacht kun je heel wat sterretjes waarnemen!

De Koningen uit het Oosten reisden met kostbare geschenken naar de vindplaats van die ene ster. De actie kerkbalans hoopt op uw-jouw bijdrage. En die hoeft echt geen goud, wierook of mirre te zijn om toch heel waardevol te blijken.

Ds. Gert Wijnstok



Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum.

De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn:

- De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
- De looptijd is minimaal 5 jaar.
- Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over.

Rekenvoorbeeld:

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar wilt stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan kunt u het gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost.

Valt uw inkomen in het 50% tarief dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200% zonder dat het u meer kost. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk.

Bovendien weten we ons voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie basis in de meerjarenbegroting.



Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek. Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier, of door te bellen met: Marian Jansen, telefoon 0570-551675.

De kost gaat voor de baat

In onze kerken zijn we voortdurend met verduurzaming bezig. Het is een opdracht van deze tijd. We zijn daarbij wel altijd op zoek naar een dubbel doel. Kan het kostenbesparend werken? Of wordt het comfort verbeterd?

De eerste succesjes hebben we ondertussen geboekt. De grote ramen in de kerk van Bathmen zijn aan de binnenkant voorzien van zogeheten 'achterzetglas'. Met het doel om de kou-val aanzienlijk te beperken. Het is succesvol!! Je kunt er prima toeven, ook al zit je wat dichterbij een raam. Zelfs hebben we de vloerverwarming al één graad lager kunnen afstellen.

Nieuw is de installatie van warmtepompen in Bathmen. Nog wel een zogeheten hybride systeem. In principe leveren de warmtepompen het warme water voor de vloerverwarming. Maar als dat bij erg koud weer onvoldoende is dan springt de cv-ketel bij. Het gasverbruik is nu een stuk lager; elektra gebruiken we wat meer. Opgeteld komen we uit met een lagere energierekening.

Het gezegde 'de kost gaat voor de baat' geldt bij deze projecten zeker. Maar we vinden het verantwoord. In meerdere opzichten.





VAN KERK TOT DIJK



Drietal

Het zal niemand verbazen dat een kwart eeuw kerkenraadslid een letterlijk ontelbare hoeveelheid indrukken en ervaringen heeft opgeleverd. Met het verstrijken van de tijd verdwijnen er wat uit het geheugen; andere lijken onuitwisbaar.

Opmerkelijk genoeg zijn bij mij daarnaast enkele zinnen blijven hangen. Ook al zijn sommige meer dan twintig jaar geleden uitgesproken. Ik maak u deelgenoot van een drietal.

Zo kon het gebeuren dat, wanneer een kerkvoogd tijdens een vergadering met een voorstel kwam, de voorzitter meermaals reageerde met: "Nee, maar dat is prima." Eerst was er ongeveer een halve seconde lang het onbegrip: waarom 'nee'? Is het geen goed voorstel? Waarna het verlossende 'prima' dus volgde. Opluchting!



Waar zo ongeveer heel Nederland wel eens "met andere woorden" zegt, hadden wij een president-kerkvoogd die het in voorkomende gevallen consequent had over "met dezelfde woorden". Hoewel hij wel degelijk andere woorden gebruikte dan zijn gesprekspartner noemde hij dat dus 'dezelfde woorden'. Ik heb nooit gehoord dat hij op deze fout opmerkzaam is gemaakt.

Het laatste voorbeeld komt van de "receptie" na de kerkdienst op de eerste zondag van een nieuw jaar. Veel heen en weer lopende en rondtollende kerkgangers, allemaal drukdoende elkaar de beste wensen te geven. Wanneer de missie voltooid was volgden koffie en oliebollen. Soms was toch iemand in de drukte over het hoofd gezien. Dan volgden de in mijn beleving onvergetelijke woorden (vertaald vanuit het dialect in het Nederlands): "Ik heb jou nog niet gehad." Als je deze woorden op een zomerse dag zou zeggen tegen iemand die je op de Gorsseleweg tegenkomt zou hij kijken alsof hij water zag branden. Maar op de bewuste zondag aan het begin van het jaar wist iedereen feilloos wat de bedoeling was van de zin: er moesten nog een paar handen worden geschud.

De laatste woorden van deze aflevering laten zich gemakkelijk raden. Als ik u nog niet gehad heb: veel heil en zegen gewenst in dit nieuwe jaar!

Henk Kerkdijk





Kerstmiddag in Bathmen en Okkenbroek

Op dinsdag 17 december en woensdag 18 december waren er weer de kerstmiddagen voor ouderen die werden georganiseerd door de diaconie. In Bathmen was dat in de kerk en in Okkenbroek in Ons Centrum. Voorgangers waren Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse. Voor de pauze werd het kerstevangelie gelezen en in de pauze was er koffie met wat lekkers. Na de pauze werd er een mooi verhaal verteld over waarom het roodborstje zo'n mooie rode borst heeft. Beide middagen traden de Bêke zangers op en brachten verschillende kerstliedjes ten gehore. Na afloop was er in Bathmen een hapje en een drankje en in Okkenbroek verzorgde de Oudersensoos een broodmaaltijd. Het waren weer gezellige middagen waarin geluisterd en gezongen werd. Maar waar zeker ook tijd was om elkaar weer te spreken.

IN DE LIEFDE WORDT GOD ZICHTBAAR

Beste mensen,

Aan het eind van dit bewogen jaar, net voor Kerst, wil ik u allen uit de grond van mijn hart bedanken voor alle aandacht, steun en betrokkenheid die ik tijdens mijn ziekteperiode van zovelen mocht ontvangen!



Het was iedere keer weer verrassend, hartverwarmend en soms zelfs overweldigend en het zorgde voor moed, voor draagkracht en voor grote verbondenheid met velen. Hierbij denk ik, naast onze kerkelijke gemeenschap, ook aan de dorpsgemeenschappen van Okkenbroek, Bathmen, Lettele en zelfs daarbuiten ...

Het bracht, hoe raar het misschien ook klinkt, het wonder van Gods liefde dichterbij. Of om het met Bijbelse woorden te zeggen: *'Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.'* God blijft een geheim, een mysterie, maar is tegelijkertijd werkelijkheid, is er

helemaal in onze manier van samenleven.

Bij het maken van de kerstkaart van dit jaar stonden wij hier als vanzelf bij stil.

De crisis waar we doorheen waren gegaan, had ons ook veel gebracht ...

Of, om het met de woorden van Leonard Cohen te zeggen: *'There is a crack in everything, that's how the light gets in.'*

In die geest van liefde en saamhorigheid, in die Geest van God, kan vrede groeien en kunnen wij in vertrouwen de drempel van 2025 overgaan.

Hartelijke groet, mede namens Theo, Hanneke Overduin.



het Praothuus

Op de eerste zondag van de maanden oktober tot en met maart is er in de kerk ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Een "praothuus" waar het over van alles mag gaan, waar een spelletje gespeeld kan worden, waar een hapje en een drankje zijn. Is de zondagmiddag voor u of jou een beetje leeg en stil, schroom dan niet en kom mee doen!

Het zondagse praothuus is open op zondag 5 januari, 2 februari en 2 maart van 14.30 uur tot 17.00 uur.



Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **17 januari**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Terugblik BRANDSTOF-filmavond in Lettele

Sinds een aantal jaren maken filmavonden onderdeel uit van ons jaarlijkse BRANDSTOF-programma (bezinning & ontmoeting). De avonden beginnen traditiegetrouw met gezellig samen eten, daarna draait er een – met zorg uitgekozen – film en is er aansluitend gelegenheid om daar met elkaar nog een goed gesprek over te hebben. Tot nu toe organiseerden we de filmavonden uitsluitend in Bathmen en in Okkenbroek. Maar dit jaar voor het eerst ook in Lettele. Hiermee versterken we de verbindingen tussen de drie dorpen en het is ook een mooie impuls voor de oecumenische samenwerking in BOL-verband (BOL staat voor Bathmen, Okkenbroek en Lettele). Bijkomend voordeel: Lettele beschikt over een prachtig dorpshuis De Spil, waar het goed toeven is!



Woensdag 27 november j.l. was het zover. Voor het eerst strijken we in Lettele neer in De Spil voor onze beproefde en breed gewaardeerde filmavonden. Na de nodige p.r. schuiven er in totaal zo'n 40 mensen aan, afkomstig uit alle drie de BOL-dorpen. Een hele klus om daar alles voor te regelen, maar dankzij veel culinair creatieve bijdragen komt het helemaal goed. En in de huuskamer van De Spil is er ruimte genoeg om gezellig samen te eten! Vervolgens de film: *The Miracle Club*. Een boeiend verhaal uit de jaren '60 van de vorige eeuw over Ierse (huis)vrouwen die een reis naar Lourdes winnen en die elk zo hun eigen verwachtingen hebben over de wonderen die wellicht nog niet de wereld uit zijn. Na afloop van de film was er voldoende ruimte voor het uitwisselen van eerste indrukken. En dan zie je hoeveel onderwerpen en thema's in zo'n film de revue passeren. Allemaal onderwerpen, waar je best een flinke boom over kunt opzetten, en die uitnodigen tot gesprek, discussie en dialoog.

Een kleine greep hieruit:

- durf te leven; als aan een oudere dame wordt gevraagd waarom ze nog graag mee gaat naar Lourdes, antwoordt ze: 'I'm running out of chances'
- trots; enerzijds een mooie eigenschap, maar anderzijds kan het je als mens ongelofelijk in de weg zitten
- wat is een wonder?
- het is (soms) niet belangrijk of iets echt waar is
- de vernietigende 'kracht' van oud zeer en van onuitgesproken wrok
- trauma's rondom ongewenste zwangerschappen en de acceptatie hiervan
- van schaamte naar berouw, vergeving en verzoening
- er is altijd hoop, ook als je niet gelooft
- de verschijning van Maria: was die alleen maar lang geleden in Lourdes of zou die ook hier en nu op wonderbaarlijke en onverwachte wijze aan ons allemaal kunnen gebeuren? In de film heeft het er alle schijn van dat de 'verloren' en vroeger weggepeste dochter Chrissie misschien wel een moderne Maria-verschijning is; hoe wonderlijk wil je het hebben!

Tot zover. De komende maanden staan er in principe nog 3 filmavonden op het programma. Op 30 januari in Okkenbroek, op 19 maart in Bathmen en als laatste op 10 april wederom in Okkenbroek. Meer info: raadpleeg het BRANDSTOF-boekje via de website van onze kerk.



Brandstof

Na de adventstijd **mediteren** we weer 'gewoon' **elke zaterdag** in het koor van de kerk in Bathmen om 7.00 uur 's ochtends. De deur staat daarbij open voor iedereen; of je nu voor het eerst komt, af en toe of steeds van de partij bent: weet je welkom. Het duurt ongeveer een half uur.

Woensdag 15 januari ontmoeten jonge ouders elkaar voor een gesprek over van alles maar niet zomaar alles; **zingeving en geloven** komen altijd weer aan bod. Van 20.00 tot 21.30, in de kerk van Bathmen. Wil je eens kijken of het ook wat voor jou is? Je bent van harte welkom.

Maandag 20 januari is het weer tijd voor **Geloven nu**, in de kerk van Okkenbroek van 20.00 tot 21.30 uur. Een gesprek aan de hand van een bijbeltekst dat alle kanten op kan waaien. Voel je vrij om mee te waaien.

Vrijdag 24 januari kan iedereen die wil aanschuiven bij de **stamtafel** in de kerk van Bathmen waar altijd goede gesprekken plaatsvinden. Van 11.00 tot 12.30 uur.

Op **woensdag 29 januari** leest een vaste groep deelnemers essays uit Numeri van **Jonathan Sacks**. Van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van Bathmen. En een week later al wordt er op **woensdag 5 februari** verder gelezen, zelfde tijd en plaats.

Donderdag 30 januari kijken we in Dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek naar de film **Gerlach**, de laatste boer. Een prijswinnende documentaire die uitnodigt tot gesprek over landbouw, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid en schaarse ruimte. En niet te vergeten over veerkracht! Inloop 17.30-18.00, samen eten tot 19.00, daarna film kijken tot 20.30 en afsluitend gesprek tot ongeveer 21.00 uur. Eigen bijdrage film en eten € 15,-, drankjes zijn voor eigen rekening. Er is maar beperkt plaats dus mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dat snel bij Theo Overduin.

En **vrijdag 7 februari** tenslotte gaan we weer een **meditatieve wandeling** maken. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk, na afloop staan koffie en thee klaar, tegen 11.45 uur gaat ieder weer zijns weegs.





Op zondag 19 januari komen de Pedano Sisters samen met pianist Illia Fialko naar Bathmen. Twee jonge getalenteerde musici brengen een prachtig romantisch programma getiteld "Histoires d'amour". De zusjes Maria (hobo en zang) en Anuschka Pedano (altviool) treden sinds hun kinderjaren samen op en hebben al een carrière opgebouwd waar menig musicus van droomt.

Anuschka als Maria zijn 1e prijswinnaars van (internationale concoursen) en hebben gespeeld en gezongen op festivals en zalen zoals Theater Carré, Het Amsterdamse Concertgebouw, De Doelen Rotterdam en Victoria Hall Singapore. Pianist Illia Fialko is afkomstig uit een zeer muzikale Oekraïense familie.

Gedriën brengen zij een programma met werken van Prokokiev, Liszt, Waxman en Chansons van Aznavour, Brel en Edith Piaf.

Concert 19 januari 2025 Dorpskerk Bathmen

Aanvang: Let op: 16.00 uur

Toegang: € 20,00, Donateurs € 12,50.

Jongeren tot 18 jaar gratis



*Ook te koop een Strippenkaart voor 3 concerten à € 50,00.
Deze kaart blijft ook de volgende seizoenen geldig.*



Zingen in de kerkdiensten

De kerkzaal in Harfsen wordt in 2025 verbouwd. Dat zal ongeveer 9 maanden duren. Gedurende die tijd kan het kerkorgel niet worden gebruikt.

De erediensten gaan wel gewoon door, maar dan in één van de bijzalen.

Voor begeleiding van deze diensten zoeken wij een goed (elektronisch) orgel/keyboard.

Wie wil/kan ons – eventueel tijdelijk – met een goed instrument deze periode door helpen?



U kunt hierover contact opnemen met de kerkrentmeester Bertus Schoneveld.

Tel. 06-4652 8938. E-mail: bertusschoneveld@gmail.com

Of een van de organisten: Jan Los. Tel. 06-5364 6776. E-mail: j.los@losmediation.nl
Arjan Meijerink. Tel. 0573-431591. E-mail: arcomel@concepts.nl





Als nieuw In gesprek met Jorianne Poll

Ik ben Jorianne Poll, woon in Lettele, ben 41 jaar, getrouwd met Thijs, moeder van Ward van 16 en Guus van 14 en ik voel me als nieuw. Ik sta weer aan, met mijn borst vooruit en mijn neus in de wind, en dat is heerlijk.

Thijs en ik komen allebei van een boerderij en kennen elkaar van de agrarische hogeschool in Dronten. In 2008 waren we 25, kregen ons eerste kind en namen een supermarkt over in Enter.

Met 70 man personeel werkten we hard en vormden echt een team. Toen C1000 werd overgenomen, moest de formule veranderen. Onze winkel verloor daardoor veel omzet en een eerste ontslagronde was niet genoeg. Heel pijnlijk, maar ondernemerschap is ook weten wanneer je moet stoppen. Na vijf jaar namen we afscheid van de winkel, maar niet van de mensen. Met sommigen heb ik nog steeds contact, en velen zijn goed terecht gekomen. Van journalist tot advocaat, van schrijver tot radiomaker.

Het was voor ons een gouden tijd. De saamhorigheid in het team, zelf het verschil kunnen maken. Als je goed bent voor een ander is die goed voor jou. Thijs vond daarna zijn draai weer snel in de agrarische sector, maar ik was zoekende. Ik ben als personeelswerker aan de slag gegaan, eerst bij schilderbedrijf Wolters, daarna bij bouwbedrijf Nikkels in Twello. Allebei familiebedrijven, net als onze boerderij thuis, waar nu ook mijn broer bij in zit. Daar zit toch een extra laag in met emoties en verwachtingen. In onze supermarkt was ik ook verantwoordelijk voor het personeel, maar daar was het echt mensenwerk. Nu vond ik mezelf terug achter de computer, het meeste contact met mensen was online.

Op zoek naar verdieping heb ik nog een coachingsopleiding gedaan. Leuk, maar het bleek gewoon niet mijn ding om pratend problemen van mensen op te lossen. In die opleiding gingen we zelf ook aan de slag met de vraag 'wat is je droom'. Tijdens het zoeken heb ik veel gewandeld, steeds meer en steeds langer. Zo heb ik de strandzesdaagse gelopen van Hoek van Holland naar Den Helder.

Al heb ik platvoeten, voeten zijn geweldig, ze brengen je overal. Een paar jaar later brachten ze me op de Alpe d'Huez samen met andere mensen uit Bathmen, Okkenbroek en Lettele. Dat begon voor mij als een sportieve prestatie, maar ik voelde zoveel pijn en verdriet bij mensen. Daarna heb ik meegedaan met de tafelgesprekken die de kerk in deze dorpen heeft gehouden. Gesprekken die ook voor mijzelf zinvol bleken te zijn. Ik leerde meer mensen kennen in Lettele en het ging ergens over. Ik kreeg steeds meer richtingsgevoel.





Ik heb iets met voeten, is dat geen mooi uitgangspunt? Toen drie jaar geleden onze schuur afbrandde, was dat een strop maar het bracht ook een nieuwe schuur en daarmee een praktijkruimte. Ik ben de opleiding voor pedicure gaan doen en kon stage lopen in Lettele. De pedicure hier ging stoppen en ik kon haar klanten overnemen. Inmiddels ben ik gediplomeerd en doe aansluitend nog de opleiding tot medisch pedicure.

Dat ik mensen kan helpen door iets heel concreets, iets heel tastbaars voor ze te doen, dat maakt me heel blij. De plek hier is ook zo mooi, ik vind het fijn om dat ook te kunnen delen met mensen. En de ondernemer in mij is ook weer paraat. Waar is behoefte aan en wat kan ik doen? Ik ontvang mensen het liefst in mijn praktijkruimte, die is mooi en goed geoutilleerd; toch merk ik soms dat het belastend is voor mensen om te komen, dan kom ik naar hen toe.

Omdat ik goed kon leren, lag het vroeger niet voor de hand om een praktische opleiding te doen. Terwijl ik nu geloof dat het goed is om je gevoel te volgen. Onze zoon Ward wist al op zijn twaalfde dat hij op zaterdag liever bij de buurman op de boerderij wilde gaan werken dan voetballen, dat vind ik krachtig. Ik geloof dat alles een reden heeft. Dan heb ik het niet over grote dingen als honger en ziekte, maar over kleine dingen, klein is belangrijk. Ik ga de laatste tijd niet vaak naar de kerk omdat ik blij ben om één dag in de week niet de wekker te hoeven zetten, maar ik luister de dienst altijd terug. Het laat me nadenken, helpt me om stil te staan bij wat ik belangrijk vind. Mijn moeder vroeg vroeger altijd voordat ik ging slapen: 'wat was het mooiste vandaag?' Die vraag heb ik er ingehouden bij onze jongens. Het voedt een gevoel van dankbaarheid. En je leert herkennen wat belangrijk is. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Thijs is mijn klankbord, mijn spiegel. Ik waardeer zijn keuze om eerst te gaan wielrennen en dan pas het gras te maaien. Het werk is nooit af, dat heb ik moeten leren. We proberen het beste in elkaar naar boven te halen. Ik voel dat dit mijn spoor is, en dat geeft zelfvertrouwen, kracht en tomeloze energie.



Als nieuw!

 Anouk van Luik



Bij de kerkdiensten

Bij de avondgebeden op zaterdagavond in 't Dijkhuis

De nieuwbouw en verbouwingen in 't Dijkhuis zijn in een nieuwe fase gekomen. Dit heeft de komende twee maanden tot gevolg dat er geen avondgebeden op zaterdagavond kunnen plaatsvinden. De vertrouwde ruimte van de Rotonde wordt deze maand namelijk gesloopt en pas in maart is de nieuwbouw verder klaargemaakt.

Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 4 januari, werd het avondgebed voor de laatste keer in de Rotonde gehouden. We namen daarin ook afscheid van een paar vertrouwde vrijwilligers die mee zorg droegen voor de gastvrije sfeer.

In de tijd zonder avondgebeden zijn de vaste bezoekers, als altijd, welkom om op zondag de kerkdienst in de kerk bij te wonen. Er zijn vrijwilligers die u kunnen halen en brengen.

Wilt u daarvan gebruik maken, bel dan met Gerard Fransen: 0570 654703.

Wij hopen in maart een nieuwe ruimte in 't Dijkhuis te gaan gebruiken voor onze avondgebeden.



Zondag 12 januari

Op p. 5 is al geschreven over de kerkdienst waarin we afscheid nemen van kerkenwerkers en nieuwe kerkenwerkers voorstellen en bevestigen. Het is dan de zondag waarop in de traditie van de kerk over de Doop van de Heer wordt gelezen en gezongen. En daarin klinken in het Evangelie hemelse woorden over Jezus: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde'.

Week van gebed voor eenheid

Van zondag 19 tot zaterdag 25 januari is de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid. Zie het rooster op p. 22 voor de gegevens over de zondagse kerkdienst en de vespers die op woensdag- en zaterdagavond worden gehouden. Die vinden allemaal in het oecumenisch verband van BOL plaats.

Let op: omdat bij de zondagse BOL-diensten altijd de volgorde van Bathmen, Okkenbroek en Lettele wordt aangehouden, is de dienst dit jaar in Bathmen. Daarom is er deze maand – na wel de twee diensten rond de jaarwisseling – op de derde zondag geen dienst in Okkenbroek.



Huwelijksviering 8 februari

Jip Lensink en Ruben Ros kijken, samen met hun zoon Willem, al lange tijd uit naar hun trouwdag, zaterdag 8 februari. 's Middags vieren zij die in de Dorpskerk van Bathmen in een huwelijksviering die om 13.30 uur begint. Samen met ds. Verry Patty, een goede bekende van het bruidspaar, mag ik in deze viering voorgaan. Jip is een goede bekende voor mensen in Bathmen en bekend als kleindochter van Tonny in 't Hof. Jip, Ruben en Willem wonen in Utrecht. Van harte gefeliciteerd!

*Veel reden om bij elkaar te komen, wel:kom!
Namens het pastoresteam, ds. Gert Wijnstok*



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

Zaterdag 4 januari

18.45 Avondebed in het Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 5 januari - Epifanie

10.00 Eredienst in Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok
Oliebollen bij de koffie *collecte: Terre des Hommes*

Zondag 12 januari - 1e na Epifanie - Doop van de Heer

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
collecte: KIA Binnenlands Diaconaat

Zondag 19 januari - 2e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen (BOL-verband) met ds. Gert Wijnstok en mevr. Elsbeth Wubbe
Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen
collecte: PKN Missionair werk Nederland

Woensdag 22 januari

19.00 Vesper in Lettele met ds. Gert Wijnstok en mevr. Marijke de Brouwer

Zaterdag 25 januari

19.00 Vesper in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse en mevr. Marlies ter Horst

Zondag 26 januari - 3e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen met mevr. pastor Anna van Herwijnen uit Holten
collecte: Hospice Deventer

Zondag 2 februari - 4e na Epifanie

10.00 Eredienst in Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
collecte: KIA Werelddiaconaat - Ethiopië

Zaterdag 8 februari

13.30 Huwelijksviering van Jip Lensink en Ruben Ros
in Bathmen met ds. Gert Wijnstok en ds. Verry Patty

LEESROOSTER

5 januari - Epifanie

Jesaja 60,1-6 Psalm 72 Efeziërs 3,1-12 Matteüs 2,1-12

12 januari - 1e na Epifanie - Doop van de Heer

Jesaja 40,1-11 Psalm 104,1-13 Titus 3,4-7 Lucas 3,15-16.21-22

19 januari - 2e na Epifanie

Jesaja 62,1-5 Psalm 96 1 Korintiërs 12,1-11 Johannes (1,29-) 2,1-11

26 januari - 3e na Epifanie

Jesaja 61,1-9 Psalm 145,13-21 1 Korintiërs 12,12-27 Lucas 4,14-21
alternatieve lezing: 1 Koningen 3,1-15

2 februari - 4e na Epifanie

Jeremia 1,4-10 Psalm 71,1-6 1 Korintiërs 12,27-31a Lucas 4,21-30
alternatieve lezing: 1 Koningen 3,16-28



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Henk Kerkdijk
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 7 februari
Lever kopij uiterlijk
woensdag 22 januari
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Kopij inleveren vóór *Verschijningsdatum*

19 februari	7 maart
19 maart	4 april
23 april	9 mei
21 mei	6 juni
18 juni	4 juli
20 augustus	5 september

2025

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters

penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken:

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

Neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255
Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904



DOMINEE DE HEER BELEEF, NET ALS IEDEREEN, EEN TIJD VOL TEGENSTELLINGEN ...

LEEG EN VOL

523 KIJKERS NU!



ZOVEEL PASSEN ER NIET EENS IN DE KERK!



BINNEN EN BUITEN

EVEN NAAR EEN VERGADERING IN UTRECHT!

BEN JE VOOR ETENSTIJD THUIS...?



ALLEEN EN SAMEN

JULLIE ZIJN DE ENIGEN OP DE HELE WERELD MET WIE IK NOG MAG KNUFFELEN NU!

DUS KOM HIER!



STILSTAND EN VOORUITGANG

EINDELIJK TIJD OM DE WEBSITE EENS GRONDIG TE VERNIEUWEN...

EN EEN TWITTER-ACCOUNT OP TE ZETTEN



VERSCHRAGING EN VERDIEPING

ALLES GAAT ALLEEN NOG MAAR OVER CORONA...

DAAROM LEES IK EEN BOEK!



BERUSTING

HET IS WAT HET IS.

WE MAKEN ER HET BESTE VAN.



...EN FRUSTRATIE

HOE LANG NOG?!

IK HOU DIT NIET MEER UIT!!!

